



## Saliga Moder Teresa av Calcutta

”... en inre tomhet, ett mörker som hon beskriver som en känsla av att Gud övergivit henne.”

**M**oder Teresa är ännu inte helgonförklarad, men på god väg att bli. Redan år 2003 blev hon saligförklarad av dåvarande påven Johannes Paulus II. Det var en ovanligt snabb process, men så hade också Moder Teresa gjort ovanligt starka avtryck under sin livstid.

**Moder Teresas liv** (1910-1997) omspanner i stort sett hela 1900-talet, detta sekel som i vår del av världen präglats av en häpnadsväckande snabb utveckling inom naturvetenskap och teknik, men som också rymmer två världskrig och fruktansvärt våld. Under hela denna tid levde Moder Teresa i stor enkelhet och ägnade all uppmärksamhet åt enskilda människor. Hon lät människovärdet hos de allra mest sårbara och utsatta i samhället stå i centrum för sitt liv och sin verksamhet. Det gäller de ofödda barnens rätt till liv, det gäller personer med olika funktionsnedsättningar och det gäller fattiga, sjuka och döende människor. Hon ville ge dem uppmärksamhet och vård, men hon var också nogga med att betona att hon och hennes medsystrar inte var några socialarbetare. Deras kallelse var kontemplativ, att se och älska världen. ”Låt oss göra något vackert för Gud” är ett känt citat som karakteriserar Moder Teresas hängivna tro. Hon började i Calcutta i Indien med att bygga upp hem för övergivna och ge vård åt behövande. Hon fortsatte sedan att sprida sin verksamhet över hela världen. I varje lidande mänskliga såg hon Kristus.

**Under hela mitt vuxna liv** har jag känt till Moder Teresa och jag har fascinerats av hennes enastående förmåga att förverkliga det kristna kärleksbudskapet. Att hennes liv och verksamhet var något utöver det vanliga blev tidigt uppenbart för mig. Därför var det med stort intresse jag började läsa boken *Kom, var mitt ljus*, som gavs ut för några år sedan. I den fick vi ta del av Moder Teresas brev och anteckningar av mer privat karaktär, texter som visade en ny dimension av hennes liv. Själv ville hon inte att dessa texter skulle komma eftervärlden till del. Det stämmer bra med Moder Teresas lågmälda framtoning, att inte vilja dra uppmärksamhet till sin egen person. Men för oss alla som förundras över hen-

nes liv, gav boken en värdefull inblick i den kristna kallelSENS villkor.

**Moder Teresa** lär aldrig ha tvivlat på sin uppgift och hon fortsatte i hela sitt liv att vara verksam på ett målmedvetet sätt. Men samtidigt bar hon på en inre tomhet, ett mörker som hon beskriver som en känsla av att Gud övergivit henne.



**Salig moder.** ”Jag känner det som att jag vårdar Herren själv. Är det inte en underbar upplevelse?” (Saliga Moder Teresa)

**En person som åstadkommit** så mycket och som belönats med utmärkelser och priser, till och med Nobels fredspris år 1979, borde inte hon känna tillfredsställelse och glädje? Det skulle man gärna vilja tro, men så enkelt är det inte. Tvärtom måste man se att Moder Teresas starka engagemang för de fattigaste av de fattiga, trängde in i hennes liv så att hon själv upplevde den smärta hon mötte hos andra. Mot slutet av sitt liv kom hon till insikt om att detta var priset för den höga kallelse som hon fått.

**Detta är en tänkvärd påminnelse** för oss alla som lever i en självcentrerad må bra-kultur, där den egna tillfredsställelsen är ett mål i sig. I stället för att vara så upptagna av oss själva, manas vi att vända blicken utåt och se behoven som finns omkring oss. Enda sättet att veta hur man ska hjälpa, det är att stå stadigt i sin tro och hämta kraften och vägledningen där. Att detta är möjligt har Moder Teresa visat oss.

**Gunilla Olsson**

**Fotnot:**

Moder Teresa: *Kom, var mitt ljus* – personliga brev och anteckningar  
Red.: Brian Kolodiejchuk MC  
Libris förlag, 2008